

Kerknieuws Made en Drimmelen



Jaargang 5, mei 2022

Kerkdiensten

Zondag 8 mei

10.00 uur: ds. M. Wagenvoorde uit Breda

Organist: Mark van der Sluijs

Deurcollecte: Restauratiefonds

Dienst in Drimmelen

Zondag 15 mei

10.00 uur: ds. Rik Schipper uit Dordrecht

Dienst in Made

Zondag 22 mei

10.00 uur: mw. Griselda Aanen - de Vries

Organist: Leo Alewijnse

Deurcollecte: onderhoud orgel

Dienst in Drimmelen

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag), geen dienst

Zondag 29 mei

10.00 uur: ds. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg

Dienst in Made

Zondag 5 juni (Pinksteren)

10.00 uur: mw. Griselda Aanen de Vries

Deurcollecte: Restauratiefonds

Dienst in Drimmelen

Bij de diensten

De diaconale collecten in de maand mei zijn bestemd voor Stichting Leergeld. In de dienst van 29 mei is Hooge Zwaluwe bij ons te gast.

Agenda

Dinsdag 3 mei: 14.00 uur KR vergadering, kerk Drimmelen

Woensdag 4 mei: 19.15 uur, 4-meiviering, kerk Drimmelen

Donderdag 12 mei: 14.00 uur, fietstocht naar Oosterhout, vertrek vanaf De Molshoop

Maandag 23 mei: 15.00 uur: burg. huwelijk, kerk Drimmelen

Kerkelijke zaken

De maand mei staat in het teken van herdenken en vieren. We herdenken de slachtoffers van de 2e wereldoorlog en we vieren onze vrijheid. Dit jaar komt dit alles in een heel ander licht te staan. We dachten dat de tijd van oorlog, van landen die elkaar aanvallen, voorbij was in Europa. Maar niets is minder waar. Het 'dit nooit meer' is geen waarheid geworden. Dit is des te meer reden om stil te zijn, om te herdenken en om te leren van het verleden en het heden. Leren voor de toekomst. Dit jaar is het thema: Vrijheid in verbondenheid. We zijn erg gesteld op onze eigen vrijheid. Mijn vrijheid boven de verbondenheid met de ander. Is dat wel echte vrijheid? Leven in vrijheid zou toch ook verbondenheid met elkaar moeten geven. Verbondenheid die polarisatie tegengaat. Vrijheid door verbondenheid, dit is ook hoe we als gemeente van Christus gemeente moeten zijn. We leven in vrijheid, vrij gemaakt, vrij gekocht door Jezus Christus en door de Geest verbonden met God en met elkaar. Een verbondenheid die ook in de gemeente het individualisme en polarisatie tegen gaat. Vrijheid in verbondenheid. Laten we daar naar streven, in de samenleving en in de gemeente.

Vanaf mei zal de komende maanden weer één keer per maand de kerk een middag open zijn. We zeten de deuren van onze kerk open voor iedereen die behoefte heeft aan stilte, bezinning, gebed of gesprek. Hopelijk vinden gemeenteleden, dorpsbewoners of toeristen de weg naar de kerk. En kunnen wij van betekenis voor hen zijn.

De maand mei begint met een dienst geleid door de liturgiecommissie. Deze dienst was al voorbereid voor een zondag in februari. In deze dienst staat "wind" centraal. In de bijbel gaat het vaak over wind. De wind heeft daar verschillende betekenissen. Ook in onze taal is dat zo. U bent van harte welkom om deze dienst mee te vieren.

Op donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Wij hebben dan zelf geen kerkdienst. U bent van harte welkom in Hooge Zwaluwe, ik ben daar de voorganger. De dienst begint om 9.30 uur.

Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

Meeleven

Mevr. Nel de Bruin is verhuisd naar de Kloosterhof in Made. We hopen met haar dat haar nieuwe huis snel haar thuis mag worden. Dhr. Bert de Groote ontving een goede uitslag van alle onderzoeken. Ook heeft hij afgelopen week een operatie ondergaan. We zijn met hem en Erda dankbaar dat alles goed is verlopen.

Open kerk in het dorp

Ook dit jaar stellen we een middag in de maand de kerk open voor hen die behoefte hebben aan bezinning of gesprek. Dit keer zal dat op donderdagmiddag zijn. Op donderdag 12 mei is de kerk in Drimmelen open en op donderdag 19 mei de kerk in Made. U bent van 14.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom!

Bijbelgespreksgroep

Woensdag 11 mei is er weer bijbelgespreksgroep. Samen ontdekken we wat een verhaal uit de bijbel ons nu nog te zeggen heeft. Door met een open blik naar een oud of bekend verhaal te kijken, ontdek je weer een andere laag in het verhaal en krijgt het soms een nieuwe betekenis. Iedereen is van harte welkom om 14.30 uur in de Molshoop.

Kerkenraadsvergaderingen

In de vergadering van 5 april zijn de reguliere onderwerpen behandeld. Daarnaast is de jaarrekening 2022 van de kerkvoogdij Made vastgesteld. De rekening sluit met een verlies van €14.651,--. Sinds 2 jaar is er een aparte rekening van de begraafplaats. Deze is vastgesteld met een winst van €1.271,--. Er waren 2 begrafenissen in 2022. Voorts werd de rekening van de diaconie Made 2022 vastgesteld, met een verlies van €2.464,--. De Kerkvoogdij gaat nadenken over plaatsen zonnepanelen op de Molshoop.

Uit de Gemeenten

In de dienst van 27 maart werd het orgel in Made door Mark van der Sluijs bespeeld. Dat was wel lang geleden. Gelukkig had Mark tijd. Ds. Thea Bouwman ging voor. Ze bracht een lied voor Oekraïne van Ria Borkent mee wat we gezongen hebben. In haar preek ging ze in op de rol van de boom en de slang in het paradijs. Er zijn grenzen, anders gaat het leven stuk. Kennis van goed en kwaad maakt kwetsbaar. God gunt de mens om de wereld in te gaan en gaat ook in de wereld met mensen om.

Beatrijs Hofland ging voor in de dienst van 3 april in Drimmelen. Ze liet 2 nieuwe liederen zingen (636 en 818). Haar preek was n.a.v. Jesaja 58: 7 en 8 en Lucas 20: 9-19, over licht dat over ons wordt uitgestort en dat je mag genieten van wat je is toebedeeld.

Donderdag 7 april was er gemeenteavond in de Molshoop in Made. Ik vond het zelf erg spannend; de eerste keer als voorzitter de avond te leiden. Griselda was wegens ziekte verhinderd en er waren ook wat gemeenteleden wegens ziekte verhinderd.

Zaterdag 9 april werd een voorjaarsmarkt in de kerk in Drimmelen gehouden. Dit was ter vervanging van de kerstmarkt die wegens de Coronatijd niet kon doorgaan. Best spannend allemaal voor de vele vrijwilligers die uren bezig geweest zijn om alles goed te regelen. Fanfare Amerklanken zou op het kerkplein muziek maken. Er stond te veel wind en men week uit naar binnen in de kerk.

Op Palmzondag, 9 april, ging Griselda voor in de kerk van Made. Haar preek ging over de intocht in Jeruzalem. Aan het einde van de preek liet ze beelden zien van een kerk net buiten Jeruzalem. De kerk is gebouwd op de plaats waar volgens overlevering Jezus weende over de stad. Het bedehuis is gebouwd in de vorm van een traan.

Op woensdagmiddag 13 april kon men in de Molshoop zelf paaskaarsen gaan versieren. Griselda gaf een inleiding en daarna werden de kaarsen versierd. De deelnemers spraken over een geslaagde middag.

Donderdagochtend 14 april werd door een aantal vrijwilligers gewerkt op de begraafplaats in Oud Drimmelen. Het herfstblad op het kerkhof werd verwijderd en er werd geschoffeld. Buiten de muren werden enkele wilgen geknot en struiken kort gezaagd. Ook werden graskanten en paden gemaaid.



's Avonds was er kerkdienst in Drimmelen, maar wat een pech; de klok kon niet geluid worden. In deze dienst werd het Heilig Avondmaal gevierd. Griselda preekte over de voetwassing. Wat is moeilijker: dienen of gediend worden?

Op Goede vrijdag 15 april was er in de kerk van Drimmelen een bezinningsbijeenkomst rond de kruiswegstaties. Griselda had beeldmateriaal en teksten aangeleverd, maar kon zelf niet voorgaan. Neeltje en ik hebben de dienst verzorgd en bij de teksten en beelden nog passende muziek gezocht om naar te luisteren en na te denken. Het werd een heel bijzondere viering.

Wegens gebrek aan voldoende belangstelling ging het geplande paasontbijt niet door. Wel was er dienst in Made waarin ds. Streefkerk uit Dordrecht voorging. De nieuwe paaskaars werd door Neeltje ontstoken. De gastpredikant had een plaatje van een fresco over de opstanding. Dit beeld sprak blijkbaar mensen aan want na de dienst wilde men dit nog van heel dichtbij bekijken. In de preek werd ingegaan op de rol van Maria van Magdala bij het opstandingsverhaal. Als Jezus haar met haar naam aanspreekt schept Hij voor haar een nieuw leven voor haar.

Woensdagochtend 20 april kwam de klokmaker uit Asten om het lui mechaniek van de klok weer aan de gang te brengen. Na enig onderhoud lukte het en kon de klok weer geluid worden.

Vrijdagmiddag 22 april was er sinds lange tijd weer een burgerlijk huwelijk in de kerk in Drimmelen. Voor de muziek maakte het bruidspaar, op advies, gebruik van de soundbar bij het tv. scherm.

Zondag 24 april ging de heer Heeko Kuipers in Drimmelen voor. Hij besprak de bijzondere rol van Ruth. Uit haar is later de Messias voortgekomen. Mensen zoals Ruth zijn belangrijk voor anderen, ook nu.

Groet, Louis van Suijlekom

Verjaardagen 70+ Made en Drimmelen

Made

02 mei	B. Heil
05 mei	P. Polak
09 mei	L. van Dijk
20 mei	C. de Ruijter-Spaans
21 mei	M. Mulders- Boudewijns

Drimmelen

04 mei	Hr. W. Ph Vos
07 mei	Hr. H.M. Lankhuijzen
17 mei	Hr. G. Havers
27 mei	Hr. A.L. van Suijlekom
29 mei	Mw. M.C. van den Tol – Kommers

Activiteiten in beeld -terugblik



Palmpaasstokken maken op de voorjaarsmarkt



Ontmoetingsmiddag in april

Een eigen paaskaars maken



Gemeenteberaad 7 april 2022 in de Molshoop

Er waren 4 kerkenraadsleden en 14 kerkleden aanwezig. Aan de orde kwamen onder meer:

De nieuwe Bijbelvertaling.

Niet iedereen is enthousiast om deze bijbel aan te schaffen en te gebruiken. Alweer een verandering zuchtte iemand.

Financiële verslagen 2022 van diaconie en kerkvoogdij.

Administrateur Vellekoop en de kerkrentmeester Heil lichten de jaarrekeningen 2022 toe en geven antwoord op de vragen.

Uitkomst van de enquête 2021.

Diverse zaken van de enquête worden besproken. Veelal vindt men dat het om bekende problematiek gaat. De drempel voor de zondagse eredienst wordt te hoog en de corona heeft hier ook geen goed aan gedaan. Alternatieven voor geloofsbijeenkomsten dienen nader te worden onderzocht.

Klankbordgroep.

Er blijkt geen interesse om deel te nemen aan de groep. Men ziet zelfs de noodzaak van een klankbordgroep niet in.

Nieuwe website.

Niet iedereen kan de nieuwe website ontvangen en daarom heeft men ook geen mening daarover.

Fusie Drimmelen en Made.

Men ondersteunt dit initiatief en wacht de ontwikkelingen af. Hooge Zwaluwe daarin ook betrekken vindt men niet nodig. Er zijn nog teveel contrasten met hun geloofsbeleving en die van ons.

Schilderwerk kerkgebouwen Made

In de week van 12 april tot en met 15 april zijn de kosterwoning, de Molshoop, het baarhuisje en de consistorie opgeschilderd. Ook zijn de onderdorpels van de kerkraden meegenomen. Het schilderwerk ziet er weer keurig netjes uit!

Dick Heil (koster)

Kerkvoogdij Drimmelen

Voorjaarsmarkt

De opbrengst van de voorjaarsmarkt in de kerk heeft een netto bedrag van €892,50 opgebracht. Een mooi bedrag met dank aan de vele vrijwilligers en de bezoekers die er een mooie middag van hebben gemaakt.

Kerkbalans

19 april € 50,00

Giften

19 april € 50,00 (onderhoud kerkhof)

Collecten

Made

13 mrt	Kerkvoogdij	€ 23,50
	Kerkvoogdij	€ 17,40
	Diaconie	€ 25,00
27 mrt	Kerkvoogdij	€ 50,50
	Kerkvoogdij	€ 46,01
	Diaconie	€ 20,22
10 apr	Kerkvoogdij	€ 25,60
	Kerkvoogdij	€ 18,05
	Diaconie	€ 21,50
13 mrt	Kerkvoogdij	€ 27,50
	Kerkvoogdij	€ 13,00
	Diaconie	€ 43,00

U kunt nog steeds collectebonnen bestellen bij kerkrentmeester Dick Heil Szn. Bericht hem via 06 51 15 74 43 of dhei@hotmail.com. Na bestelling brengt hij de bonnen bij u thuis.

Drimmelen

3 apr	Kerk in aktie	€ 35,20
	Kerk	€ 54,35
	Alg. kerkenwerk	€ 36,65
14 apr	Kerk in aktie	€ 28,00
	Kerk	€ 32,13
24 apr	Kerk in aktie	€ 20,00
	Kerk	€ 28,10
	Onderhoud kerkhof	€ 16,90

Bij de diaconiecollecten:

- ❖ Begin maart is geld overgemaakt voor het uitdeelpunt Made van de Voedselbank. We ontvingen als reactie een hartelijke bedankje. De bijdrage van onze kerkelijke gemeente maakt het mogelijk om ongeveer 3 maanden lang wekelijks voor ca. € 50,- aan producten af te geven bij dat uitdeelpunt.
- ❖ Aan giro 555 werd € 500,- overgemaakt en in april nog eens € 500,- aan EO Metterdaad t.b.v. hulp aan Oekraïne.
- ❖ 'Make a Wish' was de diaconale collectebestemming in maart. Naar die organisatie is in april € 605,15 overgemaakt (collecten en aanvullingen).
- ❖ In april is gecollecteerd voor de 40-dagenprojecten van Kerk in Actie.
- ❖ In mei zijn collecten bestemd voor Stichting Leergeld Oosterhout.

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Bijbel- leesrooster mei 2022

zo 1 mei	Jeremia 32:26-44	Niets is onmogelijk
ma 2 mei	Johannes 21:1-14	Goede raad
di 3 mei	Johannes 21:15-25	Onbeschreven daden
wo 4 mei	Psalm 55:1-16	Dodenherdenking - Opgejaagd
do 5 mei	Psalm 55:17-24	Bevrijdingsdag - Vertrouwen
vr 6 mei	Jeremia 33:1-13	Een keer in het lot van Juda en Israël
za 7 mei	Jeremia 33:14-26	Vervulling van de belofte
zo 8 mei	Psalm 77	Onrust en ontzag
ma 9 mei	Jeremia 34:1-7	Een vredig einde
di 10 mei	Jeremia 34:8-22	Niet meer vrij
wo 11 mei	Jeremia 35:1-11	Gehoorzame nomaden
do 12 mei	Jeremia 35:12-19	Ongehoorzaam volk
vr 13 mei	Jeremia 36:1-13	Het geschreven woord
za 14 mei	Jeremia 36:14-26	Geen berouw
zo 15 mei	Jeremia 36:27-32	Dubbel verkondigd
ma 16 mei	Psalm 93	Koning
di 17 mei	Jeremia 37:1-10	Geen ontkomen aan
wo 18 mei	Jeremia 37:11-21	Vals beschuldigd
do 19 mei	Jeremia 38:1-13	Halfslachtige koning
vr 20 mei	Jeremia 38:14-28	Geef je over ...
za 21 mei	Psalm 129	Blijf het herhalen
zo 22 mei	Jeremia 39:1-10	De koning vlucht
ma 23 mei	Jeremia 39:11-18	Jeremia komt thuis
di 24 mei	Jeremia 40:1-6	Bescherming uit onverwachte hoek
wo 25 mei	Jeremia 40:7-16	Waarschuwing
do 26 mei	Psalm 57	Hemelvaartsdag - Verscholen
vr 27 mei	Jeremia 41:1-10	Bloedbad
za 28 mei	Jeremia 41:11-18	Daders ontkomen
zo 29 mei	Jeremia 42:1-12	Blijf, en leef
ma 30 mei	Jeremia 42:13-22	Ga niet naar Egypte!
di 31 mei	Jeremia 43:1-13	Egypte zal vallen

Algemeen

Kerkelijk werker Made en Drimmelen.

mw. G. Q. Aanen - de Vries
A39, 2975 BB Ottoland
tel. 06 36 28 44 91
e-mail. griselda.aanen@planet.nl

Scriba, Made

dhr. D. Heil Szn
Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23
e-mail. dhei@hotmail.com

Scriba, Drimmelen

dhr. L.A. van Suijlekom
Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen
tel. 06 15 30 32 16
email. pkdrimmelen@hotmail.com

Bankgegevens, Made

Kerkvoogdij
NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie
NL13 RABO 0132 5213 18

Bankgegevens, Drimmelen

Kerkvoogdij
NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie
NL65 RABO 0373 7368 78

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.

dhr. D. Heil Dzn
Lignestraat 21, 4921 ET Made
tel. 06 12 39 85 07
e-mail. dirkheil@hotmail.com

Website

www.protestantsekerkmade-drimmelen.nl