

Kerknieuws Made en Drimmelen



Jaargang 6, maart 2023

Kerkdiensten

Zondag 5 maart

10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland uit Den Hout

Deurcollecte: Restauratiefonds

Dienst in Drimmelen

Zondag 12 maart

10.00 uur: hr. Heeko Kuipers, Rotterdam

Dienst in Made

Zondag 19 maart

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries

Deurcollecte: onderhoud kerkhof

Dienst in Drimmelen

Zondag 26 maart

10.00 uur: Vesperviering

Dienst in Made

Zondag 2 april

10.00 uur: ds. J. Telgenhof, Dordrecht

Dienst in Made

Zondag 19 maart is Hooge Zwaluwe op bezoek.

Agenda

Dinsdag 7 maart: 14.00 uur, combi KR Molshoop Made

Vrijdag 10 maart: 19.30 uur, filmavond, Dorpshuis Drimmelen

Meeleven

Afgelopen maand is Conny Morijn gevallen en heeft daarbij haar heup gebroken. Na een operatie moet ze nu thuis herstellen en revalideren. We wensen haar en Ruud moed en kracht toe.

Kerkelijke zaken

In het kerkelijk jaar zijn we al weer in de Veertigdagentijd beland. Een tijd van bezinning, verstillig en toe leven naar Pasen. In de kerkdiensten staat deze tijd centraal. De liederen en de lezingen leiden ons zo naar Pasen. Thuis kunnen we dit door het lezen van een Veertigdagenkalender (<https://petrus.protestantsekerk.nl/>) Ik beveel deze kalender van harte bij u aan!

Ook in maart kunnen we elkaar weer op verschillende momenten ontmoeten. U bent van harte welkom bij al onze activiteiten. Verder op in Kerknieuws leest u hier meer over. We gaan weer filmkijken met elkaar, en ook is er weer Samen Soepen maaltijd.

Op zondag 19 maart is er weer een gezamenlijke kerkdienst met Hooge Zwaluwe in Drimmelen. Na de dienst is (net als elke week) koffie drinken. Een mooie gelegenheid om samen na te praten over de dienst. De koek bij de koffie wordt dit keer verzorgd door Annechien Quartel en Aisha. Als dank voor wat de diaconie heeft gedaan voor de familie van Aisha in Syrië. Het zou fijn zijn als we met veel gemeenteleden deze dienst aanwezig zijn.

Als gemeente staan we midden in het leven, in de wereld. We zien de nood in het groot en proberen met onze beperkte middelen naar de ander om te kijken. Dit doen we door geld te geven. Maar ook om mensen uit onze dorpen de ruimte te geven om een kaarsje aan te steken, om even stil te zijn. Op die manier willen we ook kerk zijn in het dorp en voor het dorp. We zijn er niet alleen voor onszelf. Dat is wat ik ook zie gebeuren bij onze Samen-Soepen maaltijd. Naast de gemeenteleden die komen eten zijn er mensen die via vluchtelingenwerk bij ons aanschuiven en ook anderen die het gewoon leuk vinden om samen te eten. Er is misschien nog wel wat schroom aan naast iemand te zitten die je niet goed kent en die de Nederlandse taal niet goed spreekt. Ik zou zeggen doe het gewoon eens, met handen en voeten kom je ook een eind en het verruimt je blikveld en je contacten.

Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

In Memoriam

Woensdag 22 februari is mw. Antoinette Saarloos -Schipper op 88 jarige leeftijd overleden. We herinneren Netty als een vrolijke, goedlachse vrouw. Een vrouw die positief in het leven stond, en ondanks zorgen altijd de zonnige kant zag. Ze had zo haar vaste plek in de kerk, in de gemeente. Daar zong ze graag haar geliefde liederen. Lieder en gaven haar de woorden van het geloof. Vertrouwend op God is ze heel rustig ingeslapen. Na een dankdienst voor haar leven hebben we Netty begraven op de begraafplaats bij de kerk. We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe nu ze hun moeder moeten missen.

Bijbelgespreksgroep

De bijbelgespreksgroep is een weekje opgeschoven naar 8 maart. Dit keer gaan we meditatief wandelen. Iedereen die hier aan mee wilt doen is van harte welkom.

We beginnen om 14.30 uur en starten bij Corrie Breugem.

Vanuit de Kerkenraad

De maandelijkse vergadering van de kerkenraad was op 7 februari. Vaste agendapunten zijn onder meer de evaluatie en vooruitblik van de wekelijkse kerkdiensten. Maar deze keer werden de jaarrekeningen 2022 van Drimmelen, met dank aan Dim de Visser, behandeld. De rekening van de kerkvoogdij had een tekort van € 8.843,- En die van de begraafplaats had een positief resultaat van € 1.636,-

Er wordt een Dumava-subsidie aangevraagd voor verduurzaming en energiebesparing voor kerkgebouw, kosterwoning en Molshoop. We hopen zo iets te kunnen doen aan de hoge gasprijs. Het wel en wee binnen het pastoraat werd besproken en zij die aandacht verdienen, krijgen dat ook.

Kerkbalans 2023 is uitgevoerd. Het is aan de kerkleden om, thans zonder acceptgiro, gelden over te maken. Velen hebben dat overigens al gedaan, waarvoor dank.

Filmavond

Vrijdagavond 10 maart is er weer een filmavond in “Ons Dorpshuys” in Drimmelen. Dit keer kijken we de film “Best Exotic Marigold Hotel”.



“The Best Exotic Marigold Hotel” gaat over een groep ouderen Britse gepensioneerden die hun oude dag willen doorbrengen in het exotische en goedkope India. Ze laten zich verleiden door de flitsende en gelikte advertentie van het gerestaureerde Marigold Hotel. Maar eenmaal daar, blijkt het voormalige paleis een stuk minder luxe te zijn. De senioren besluiten er het beste van te maken en ontdekken dat je een nieuw leven en een nieuwe liefde kunt beginnen. Als je het verleden maar los laat.

De film begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 ben je welkom in “Ons Dorpshuys”.

Samen Soepen

Donderdag 30 maart is er weer een Samen-Soepenmaaltijd. Iedereen is weer van harte welkom om te komen eten. Neem gerust iemand mee! Geef je wel even van te voren op: samensoepenmade@gmail.com. Vanaf 17.30 uur ben je van harte welkom in de Molshoop in Made. De maaltijd begint om 18.00 uur.



Uit de Gemeenten

Op zondag 26 januari ging ds. Rob Visser voor in de kerk van Made. Op verzoek van de kerkraad was er bediening van het Heilig Avondmaal. De gastpredikant koos 1 Samuel 3 als basis voor zijn preek. Daarin was sprake van opnieuw beginnen en een vergelijking van toen en nu waarbij er bijna geen enthousiasme is voor God. Maar God gaat steeds keer op keer iets nieuws beginnen en maakt zich bekend door mensen.

De heer Heeko Kuipers ging voor in Drimmelen op 5 februari. Hij liet veel liederen zingen uit de Evangelische bundel. Hij bracht de zelfredzaamheid van de samenleving ter sprake. Is er nog wel ruimte voor God in deze tijd? Durven we nog wel afhankelijk te zijn?

Voor zondag 12 februari dreigde er geen gastpredikant te zijn door een misverstand. Gelukkig was de preekvoorzienner er in geslaagd een vervanger te krijgen in de persoon van ds. de Ruiter uit Wijk en Aalburg. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met papierkunst. Hij bracht een prent mee gebaseerd over psalm 13 waar ook de preek over ging. Deze psalm van David lijkt wel een protestlied. Hij vroeg om zicht op de dingen te krijgen. De psalm eindigt vol met vol vertrouwen en vreugde. Uiteindelijk schenkt God de zegen.

De liturgiecommissie had de dienst voor 19 februari in Drimmelen voorbereid. Vanwege het landelijk thema “aan tafel” werd de gehele dienst aan een feestelijk gedekte tafel gehouden. Vooraf was er voor de kerkgangers een glaasje alcoholvrije champagne. In plaats van een preek was er een gesprek met de kerkgangers over het thema en na afloop werd bij de koffie genoten van de door gemeenteleden meegebrachte taarten.

Groet, Louis van Suijlekom

Verjaardagen 75+

Drimmelen

12 maart	Hr. H.J. Schuller
27 maart	Hr. A.M. Snoek

Psalmmoment



*Er huist een heimwee in mijn hart.
Soms is het maar een waakvlam
en voel ik me ontzettend thuis.
Ik blijf dan lekker zitten.*

*Maar net zo vaak vlamt het weer op
en brandt er iets van binnen:
een sterke notie dat mijn heim
nog zucht in barensweeën.*

*Mijn thuis, mijn kracht, mijn veiligheid
is nog maar pas ontloken.
Het is zo'n klein en pril begin
dat Ik heb nog maar net kan zien.*

*Dat heimwee is nu mijn kompas;
het wijst mijn nieuwe wegen.
Ik word een pelgrim, onderweg
naar de voedsel voor mijn thuis.*

*Hoe verder ik mijn hart nareis,
hoe sterker het verlangen.
Mijn heimwee wordt een brandend vuur
om steeds meer thuis te komen.*

*En om mijn thuis te laten groeien,
en heim voor wie er nog geen heeft,
een dak voor pelgrims, net als ik,
met heimwee in hun hart.*

*Ene, Eeuwige, Omschaarde,
blijf mijn heimwee voeden.
Blijf mijn thuis, mijn veiligheid-
dan blijf ik naar U reizen.*

*Er huist heeft een heimwee in mijn hart,
Het is geplant van boven.*

Hulp aan Syrië

Wim en dochter Annechien Quartel hebben in februari contact opgenomen met Griselda. In Geertruidenberg woont een gezin uit Syrië. Daar heeft de familie Quartel contact mee. Familie van het gezin woont in het aardbevingsgebied. Gelukkig hebben zij de bevingen overleefd, maar ze zijn huis en alles kwijt. Vandaar het verzoek aan de kerkenraden om de familie te ondersteunen.

Wij hebben intussen, Made en Drimmelen, elk 200 euro gedoneerd. Via korte lijntjes is het geld al op de plek aangekomen en heeft de familie weer een dak (tent) boven hun hoofd.

Kerkvoogdij -Drimmelen

Vrijwillige bijdragen

14 februari € 1000,00

Collecten

Made

12 februari	Kerkvoogdij	€ 25,90
	Kerkvoogdij	€ 17,95
	Diaconie	€ 24,50
26 februari	Kerkvoogdij	€ 31,40
	Kerkvoogdij	€ 23,70
	Diaconie	€ 34,70

Drimmelen

05 februari	Voedselbank	€ 38,70
	Kerk	€ 33,20
	Restauratiefonds	€ 18,60
19 februari	Voedselbank	€ 40,70
	Kerk	€ 53,30
	Onderhoud orgel	€ 13,90

De diaconiecollecten in februari waren voor de voedselbank en zijn aangevuld door de diaconie.

Diaconiecollecten maart 2023

Door armoede in Afrika hebben duizenden mensen geen toegang tot (betaalbare) medische zorg. Hierdoor lijden ze aan de gevolgen van tumoren, misvormde benen, staart en onbehandelde brandwonden. Hun situatie is vaak uitzichtloos.

Mercy Ships zoekt hen op met een ziekenhuisschip!

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg. Mercy Ships staat voor medische zorg voor ieder mens, omdat ieder mens kostbaar is. Wij geloven dat God hen zo ziet en dat het onze opdracht is om hen concreet hulp te bieden.

Mercy Ships

- Is opgericht in 1978 door Don Stephens.
- Na vier schepen is nu het vijfde schip inde vaart: de Africa Mercy.
- Laat momenteel een nieuw schip bouwen.
- Heeft zestien kantoren wereldwijd.
- Heeft al meer dan 100.000 chirurgische behandelingen uitgevoerd.
- Opereert 6 van de 7 meest voorkomende aandoeningen in Afrika.

Bijbel- leesrooster maart 2023

wo 1	Numeri 10:11-36	Op weg met God
do 2	Numeri 11:1-9	Vuur van de HEER
vr 3	Numeri 11:10-23	Gedeelde last
za 4	Numeri 11:24-35	Onverzadigbaar
zo 5	Psalms 106:1-23	De zonde van onze voorouders (1)
ma 6	Psalms 106:24-48	De zonde van onze voorouders (2)
di 7	Numeri 12:1-16	Zo bescheiden als Mozes
wo 8	Numeri 13:1-3,17-24	De eerste druiven
do 9	Numeri 13:25-33	Beren op de weg
vr 10	Numeri 14:1-10	Bijgestaan door de HEER
za 11	Psalms 25:1-11	Gebed om vergeving
zo 12	Psalms 25:12-22	Schuilen bij God
ma 13	Numeri 14:11-25	Geduldig en trouw
di 14	Numeri 14:26-35	Sterven in de woestijn
wo 15	Numeri 14:36-45	Zonder Gods bijstand
do 16	Psalms 5	U hoort mijn stem
vr 17	Romeinen 7:1-12	De nieuwe orde van de Geest
za 18	Romeinen 7:13-25	Innerlijke strijd
zo 19	Romeinen 8:1-11	Beheerst door de Geest
ma 20	Romeinen 8:12-21	Abba, Vader
di 21	Romeinen 8:22-30	Gered door hoop
wo 22	Romeinen 8:31-39	Onafscheidelijk
do 23	Numeri 20:1-13	Water uit de rots
vr 24	Numeri 20:14-21	Toegang geweigerd
za 25	Numeri 20:22-29	Aäron gestorven
zo 26	Psalms 95	Kniel voor je maker
ma 27	Numeri 21:1-9	Zonde en inkeer
di 28	Numeri 21:10-20	Een bron in de woestijn
wo 29	Numeri 21:21-22:1	Overwinning op overwinning
do 30	Psalms 50:1-15	Hij zal je redden
vr 31	Psalms 50:16-23	Wie God vergeet

Algemeen

Kerkelijk werker Made en Drimmelen.

mw. G. Q. Aanen - de Vries
A39, 2975 BB Ottoland
tel. 06 36 28 44 91
e-mail. griselda.aanen@planet.nl

Scriba, Made

dhr. D. Heil Szn
Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23
e-mail. dhei@hotmail.com

Scriba, Drimmelen

dhr. L.A. van Suijlekom
Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen
tel. 06 15 30 32 16
email. pkdrimmelen@hotmail.com

Bankgegevens, Made

Kerkvoogdij
NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie
NL13 RABO 0132 5213 18

Bankgegevens, Drimmelen

Kerkvoogdij
NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie
NL65 RABO 0373 7368 78

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.

dhr. D. Heil Dzn
Lignestraat 21, 4921 ET Made
tel. 06 12 39 85 07
e-mail. dirkheil@hotmail.com

Website

www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl